

WEEKPROGRAMMA 'MODERNE LEVENSKUNST'

VAN JOEP DOHMEN

Zondag

16.00 uur

Ontvangst, rondgang door de Academie op Kreta, uiteenzetting over Kreta, voorstelronde.
Aansluitend diner.

Maandag

LEVENSKUNST, ZELFKENNIS, POETICA

9.00 – 11.00 uur

Toelichting weekprogramma. Inleidend college over het nut van praktische filosofie en het verwerven van je eigen praktische wijsheid. Inleiding in de filosofie van de levenskunst met de meest recente ontwikkelingen. Bespreking van de voornaamste actuele posities, overeenkomsten en verschillen. Toepassing van de levenskunst op jongeren: de terugkeer van Bildung in opvoeding en onderwijs. Reflecties over de menselijke levensloop en de tweede levenshelft. Bespreking van het moderne mensbeeld in de filosofie met het oog op identiteitsvorming: wie is de mens en hoe kan hij zichzelf vormgeven?

11.30-13.00 uur

Ken u zelf (Socrates).

Gesprek en gezamenlijke oefeningen in leerprocessen die leiden tot zelfkennis. De rol van meditatie, dialoog (de ander), dagboeken, verhalen en biografieën. Over hermeneutiek en narrativiteit.

Lunch op eigen gelegenheid

17.00-18.30 uur

Plenaire bespreking van actuele visies op de menselijke levensloop, met aansluitend groepsgesprek.

19.00 diner / aansluitend poetica. De deelnemers presenteren hun favoriete gedicht(en) met korte toelichting over de dichter.

Dinsdag

VITA ACTIVA; RETORICA en OEFENINGEN IN WELSPREKENDHEID

9.00 - 11.00 uur

Vita activa.

Hoorcollege over het werk van Hannah Arendt over handelen en praktische levenswijsheid.

Toespitsing op haar visie over denken en willen uit haar gelijknamige boeken. Tekstlezing en nagesprek.

11.30-13.00 uur

De kunst van de welsprekendheid. Hoorcollege over klassieke en moderne retorica. Filmische voorbeelden: Kennedy, Martin Luther King, Obama. De deelnemers krijgen de eerste praktische instructies hoe ze een korte (tafel)rede, speech of toespraak moeten houden.

13.00 uur

Wandeling naar Kroustas voor lunch en aansluitend wandeling naar plek voor oefeningen in welsprekendheid

Diner op eigen gelegenheid en avond vrij.

Woensdag

MYTHE EN LOGOS; RESPECT EN ZELFRESPECT

9.00-10.30 uur

Naar de oude stad Lato (belangrijke opgraving). Homerische beschouwingen. De docent vertelt een mythisch verhaal over eer, moed, sluwheid en loyaliteit, dat nog altijd doorwerkt op ons eigen leven.

11.00-13.30 uur

Heb je voldoende zelfrespect of lijd je heimelijk aan zelfverachting? En ben je in staat om anderen te respecteren? Hoe doe je dat dan? Hoorcollege over de deugden van respect en zelfrespect; aansluitend leesopdracht en terugkoppeling in plenair gesprek.

Lunch op eigen gelegenheid en middag vrij

18.00 – 21.00 uur

Diner pensant et cinematographique.

We kijken, met gepaste onderbrekingen, samen naar een film over het thema (zelf)respect.

Donderdag

VITA PATIËNS: POSITIEVE EN NEGATIEVE EMOTIES; GELATENHEID

9.00 – 11.00 uur

Hoe om te gaan met emoties? De mens is niet alleen een cognitief en verlangend, maar ook een emotioneel wezen. Hoorcollege over de recente emotietheorie van Martha Nussbaum.

Aansluitend denkvragen en groepsgespek.

11.30 – 13.00 uur

De kunst van Dao (Tao), overgave, loslaten en mindfulness. Menswording, jezelf vormen is niet alleen een zaak van actief leven, maar ook van passiviteit, gemoedsrust, wachten, doen door niet te doen etcetera. Leesopdracht en oefeningen.

13.00 uur

Lunch en aansluitend tocht naar het aan zee gelegen plaatsje Mochlos.

16.30 – 18.30 De deelnemers vertellen over een eerder in de week aangekondigd onderwerp.

Aansluitend diner in Mochlos.

Vrijdag

LEREN LEVEN NA DE DOOD VAN GOD. WAARHEEN LEIDT ONZE WEG?

9.00-11.00 uur

150 jaar geleden verklaarde Nietzsche 'de dood van God'. Hij voorspelde de ineenstorting van de westerse cultuur: het einde van religie en traditie, de teloorgang van de moraal en de overwinning van een liberale kuddegeest. Volgens velen bewijst het neoliberalisme zijn gelijk. In een afsluitend hoorcollege onder meer over het geruchtmakende boek van Etzioni (De nieuwe gulden regel). De docent bespreekt het debat tussen liberalen (pro individu) en communitaristen (pro gemeenschap), met als inzet de vraag of de westerse mens in staat zal zijn tot het vormen van een nieuwe gemeenschap van individuen. Aansluitend groepsgesprek: waar sta je zelf?

11.30 – 13.00 uur

Moderne levenskunst en het goede leven. Terugblik van docent en deelnemers op de inhoud van de week. Afsluitend groepsgesprek over goed en kwaad, de vraag naar de kwaliteit en zin van het moderne leven.

Lunch op eigen gelegenheid

16.00 uur

Wat hebben we geleerd van deze week?

Afscheid en afsluitend diner.

Zaterdag

Ontbijt

WWW.ACADEMIEOPKRETA.NL